



# Från gatorna i Kina



## Från gatorna i Kina

Om man stannar upp och betraktar vad som egentligen händer när man är ute på en gata så ser man ganska ofta både intressanta och roliga saker. Alla dessa udda personer och unika händelser har gjort att jag börjat med gatufotografering för att på så sätt fånga några av dessa som minne.

I mitt arbete har jag den stora förmånen att få resa till olika platser världen över. Under de senaste åren har jag rest mycket till Kina vilket har gett mig en liten inblick i den kinesiska vardagen. Det är framför allt städerna Shanghai, Peking, Jinan och Linyi som har varit målen för mina tjänsteresor de senaste 10 åren. Den här boken är inte tänkt att ge en objektiv bild av dessa städer, utan bara förmedla det som sticker ut lite och som på så sätt blir intressantare.

## Tidig morgon i Kina

Att gå upp tidigt på morgonen har inte alltid varit min starka sida men gatufotograferingen har gjort att jag ändrat mina vanor. Soluppgången gör naturligtvis sitt till för att förstärka upplevelsen. Det finns alltid någon som är uppe tidigare än jag själv och förbereder sin dag. Människor som åker till jobbet eller rastar sina husdjur. Affärer som förbereder sig för att öppna, gator som städas och personer som gymnastiserar.





Tidig morgon i staden Linyi. Dimman från floden blandar sig med smogen vilket skapar det gula ljuset. En otroligt vacker och stilla morgon även om luften kanske inte är så nyttig att andas in. Luftkvalitén blir dock snabbt bättre i Kina. Förbud mot att elda med kol samt strängare avgaskrav gör att dessa mornar, som tur är, snart är ett minne blott.



Tidiga mornar lämpar sig även för fiske. Några enstaka fiskebåtar går även ut före soluppgången här i Linyi även om det måste vara svårt att navigera i dimman och mörkret.





Mannen som fiskar här fick en och annan fisk även om det mesta han fick upp var plastpåsar.



Fångsten från de små fiskebåtarna kan man sedan köpa billigt i parken strax intill. Diskussion om pris verkar vara viktigt med tanke på den högljudda konversationen.



Här har jag fotograferat en person i Linyi som ofta ställer sig på den här plattformen, vänd mot solen, för att möta dess uppgång.



Den traditionella morgongymnastiken finns fortfarande kvar i Kina. Det är oftast äldre personer som gör morgongymnastik. Här har vi en person som inväntar solens uppgång vid floden i Linyi. I bakgrunden syns det kända TV-tornet.



Simning verkar också vara en del av morgongymnastiken. En del tar sig ett dopp i floden i Linyi även om vattnet inte är det renaste. Man kan se personer simma även när det är minusgrader. Inte heller ovanligt att man kombinerar simningen med att ropa högt för att värma upp rösten inför dagen.





Här är det några kvinnor som marscherar i takt till musik som morgongymnastik. Ofta spelar man traditionell kinesisk musik till gymnastiken men inte i det här fallet. Här spelas det amerikansk 80-tals disco på full volym.



Det är inte bara människorna som behöver komma ut en stund på morgonen. Här är det några äldre herrar som har tagit med sina burfåglar också. Gubbarna verkar ha ganska trevligt medan de rastar sina fåglar.

## Arbeta i Kina

Den industriella utvecklingen går fort i Kina men kontrasterna är stora. Eftersom det fortfarande går att få tag på personer som är villiga att arbeta för en billig penning finns det också många enkla manuella arbeten. Men allt eftersom lönerna stiger så kommer dessa arbeten också att försvinna även i Kina. Den här mannen slipar bort vassa kanter på smidesämnen med en enkel vinkelslip. Man kan undra hur många han slipar på en arbetsdag, en arbetsdag som normalt är 10 till 12 timmar lång.



# 的奢级行宫

# 5 9999



Byggarbetare är ett vanligt yrke i Kina eftersom man fortfarande håller på och bygger många nya fabriker och bostadsområden. Här ovan är det tre personer som jobbar vid en kalkfabrik som gör kakel och klinkers. Dammet från krossanläggningen sprider sig över området och hamnar sedan på allt och alla.



Att sätta upp byggnadsställningar är ett både tungt och riskfyllt arbete. Här är det i alla fall byggnadsställningar i metall som visserligen är tunga att sätta upp men desto säkrare att använda jämfört med den äldre modellen i bambu.



Många personer är inblandade i byggandet och vill tjäna pengar. Har man bara en traktor och en hemgjord släpkärra kan man tjäna lite pengar. Det gäller dock att lasta på rätt sätt så att släpet inte tynger ned traktorn för mycket eftersom det då finns risk att framhjulen lättar från marken.



Ju äldre och tyngre industri desto mindre verkar man bry sig om att ha snyggt omkring sig. Säkerheten är heller inte alltid den bästa så man får verkligen se upp så man inte gör sig illa. Här till höger är det en smidesverkstad där reparationen av smideshammaren är i full gång.





Varför äta lunch i en matsal när man kan göra det direkt i verkstaden intill maskinerna?



Efter arbetsdagens slut förekommer det att några bor över på företaget för att bara åka hem på helgerna. Det flesta åker dock hem varje dag. Många arbetsgivare hjälper även till med busstransport för de som inte har råd att åka egen bil.

## Transporter i Kina

I Kina kan man se många olika fordon, allt från ren lyx till väldigt enkla och välanvända. Olika varianter av fordon byggda på motorcykeldelar är vanliga. Här är det en trehjuling som inte ser alltför säker ut att köra. Vältrisken är nog ganska hög.



Det är inte fullt förrän det är fullt. I Kina kan man se många kreativa lösningar på hur man transporterar saker även om det inte alltid ser så säkert ut. Här är det frigolit så det är i alla fall inte så tungt.







Moped är ett praktiskt transportmedel och kan användas till det mesta. Nya lagar i Kina har tvingat alla att använda elektriska mopeder för miljöns skull. Man får dock se upp när man korsar en gata eftersom elmopparna går fort och är nästan ljudlösa.



Motorcyklar med flak tillhör också den billigare typen av transportmedel. Här är det två killar som är på väg till dagens första uppdrag.



Cyklarna blir bara färre och färre när elmopparna tar över. Det är oftast bara äldre personer som man ser cykla idag och som säkert även minns hur det var när cykeln var det dominerande transportmedlet i de kinesiska städerna.



Många människor som man möter på gatorna är väldigt glada och intresserade av vad man som västerlänning gör i deras stad. Den här mannen stirrade på mig så mycket så han nästan cyklade omkull.



I många familjer är mopeden det enda transportmedlet så det gäller att samåka.



Att åka tunnelbana i Kina är både enkelt och billigt. Rent och snyggt är det också samt att det är väldigt ovanligt att man ser stökiga personer. Men reklam förekommer naturligtvis som i alla andra länder.



Det är inte alltid så lätt att tolka skyltar och hitta rätt på buss och järnvägsstationerna i Kina. Men har man bara gott om tid så hittar man rätt till slut.



Höghastighetståget som går mellan Peking och Shanghai är både punktlig och bekväm. Ett mycket bra alternativ till flyget. Resan tar 4 timmar och 30 minuter och förseningar längre än en minut är ovanliga.



Fler och fler bilar rullar på de kinesiska vägarna. Här är det en sexfilig gata i Jinan där trafiken har börjat lugna ner sig efter dagens rusningstrafik.

## Byggnader i Kina

I Kina kan man hitta fantasifull arkitektur som man nästan inte hittar i andra länder. Speciellt gäller det idrottsanläggningar och liknande. Här ser vi arenan i Jinan från Olympiaden 2008. Huvudarenan finns i Peking men i Jinan finns arenorna för bollsporterna. Den stora arenan i Jinan används framför allt till fotboll. Idag är allt öppet för allmänheten och man kan också göra sin morgongymnastik på löparbanan utanför som man anlagt på senare år.





Här ser vi simarenan från Olympiaden i Peking 2008. Byggnaden har ett skal i plast som skapar den bubbliga ytan. Senare på kvällen belyser man också dessa bubblor med strålkastare i olika färger. Snyggt!





Konstruktionen av idrottsanläggningarna är oftast desamma med en kärna av betong som håller upp idrottsplanen och läktarna. Sedan klär man in allt i en fantasifull fasad som här i Jinan.



Det så kallade Fågelboet i Peking är konstruerad på samma sätt som stadion i Jinan.



Shanghai är en stad med många intressanta hus. Här ser vi den klassiska strandpromenaden "The Bund" på andra sidan Huangpufloden. Här blandas modern arkitektur med de historiska husen från 1800-talet.



Finansdistriktet i Shanghai har också många intressanta och höga hus. Här ser vi Jin Mao Tower som är det lägsta av de tre högsta husen. Huset är dock tillräckligt högt för att nå upp till molnen en regnig dag.



Utsikt från Shanghai World Financial Center en solig eftermiddag. Trots det fina vädret ser man tydligt smogen som ligger över staden.



Kineserna är väldigt stolta över sin historia men man ser ändå förvånansvärt många kopior på västerländsk klassisk arkitektur. Här till vänster ser vi en kopia på de trumpetande änglarna som man också hittar vid det kända hotellet Caesars Palace i Las Vegas.



De flesta bostäderna i Kina är enkla bostadshus som står tätt tillsammans. Ibland får man en känsla av att man är i en skog av hus.



## Äta i Kina

Att äta traditionell kinesisk mat är alltid en intressant upplevelse eftersom kineserna äter i princip allt. Inte ovanligt att man serveras tuppfötter eller tuppkam som tilltugg till middagen. Smakerna skiljer sig även mot västerländsk mat. En maträtt som man tror ska smaka på ett visst sätt kan visa sig smaka helt annorlunda. Man vet aldrig vad som är gott eller inte så det gäller att prova. Blir man bjuden på en lite finare middag, är det inte ovanligt med upp till 20 olika rätter. Ris äter man sedan sist som en avrundning på middagen.





Det finns mycket att välja på när man besöker ett traditionellt snabbmatställe i Kina. Många maträtter är ångkokta i de traditionella träformarna. Wokade maträtter är förstås också vanligt.



Kocken ska ju också ha mat...





Kina har ju inte varit känt för sin renlighet på restauranger och snabbmatställen. Det blir dock snabbt bättre och här har vi några som tar renlighet på fullt allvar. Här törs kanske till och med jag äta.



Långa arbetspass är inte ovanligt för att kunna tjäna tillräckligt med pengar. Den här kiosken håller öppet till sent in på kvällen även om gästerna är få.

## Historien i Kina

Kina förändras snabbt men man är ändå noggrann med att bevara sin historia för eftervärlden. En fascinerande historia som är lätt att glömma när man ser allt nytt som byggs, men nutiden är lättare att förstå om man har lite kunskap om hur det var förr. Mycket oförklarligt som händer på gatorna i Kina har en förklaring i historien. Allt ifrån respekten för de äldre som formats av Konfucius teorier, till tecken och symboler. Här till höger har vi "vänliga drakens" ingång, en historisk maktsymbol.





Här är det ett gammalt apotek som är bevarat, där kan man köpa många olika naturmediciner som är "good for man". Det mesta går att behandla bara man får rätt medicin.



Många riktigt gamla religiösa byggnader är också bevarade, som det här gamla templet i Zhujiajiao Ancient Town i Shanghai. Ett tempel som fortfarande används.



Zhujiajiao Ancient Town i Shanghai är en av de många bevarade gamla städerna i Kina. Många områdena är riktiga turistfällor men det finns ändå en hel del verklig historia bevarad.



Många nya traditioner formas också i Kina. Den västerländska julen firas t.ex. mer och mer. Här ser vi även ett brudpar som valt en mer västerländsk klädsel till sitt bröllopsfoto.



## Vad är det som händer?

Det gäller att hänga med. Utvecklingen av internet-handeln, elektronik och datorer, elektriska fordon, etc. går i rasande fart. Mycket av framtidens teknik och affärsmodeller kommer troligtvis från Kina. En resa dit kan därför ge en inblick i den kinesiska historien, hur det är att leva i det moderna Kina och vad som kanske kommer att bli vardag även i Europa lite senare.

//Torbjörn Gustafsson



## Från gatorna I Kina

Om man stannar upp och betraktar vad som egentligen händer när man är ute på en gata, så ser man ganska ofta både intressanta och roliga saker. Några av dessa udda personer och unika händelser har jag försökt fånga med min kamera när jag besökt de kinesiska städerna Shanghai, Peking, Jinan och Linyi.

Torbjörn Gustafsson, [www.tbgfoto.se](http://www.tbgfoto.se)

